



Zondag 3 maart 2024

Voorganger: Drs. R. Stoel
Organist: mevr. Willy Misker

Paars

*Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden*

VOORBEREIDING

Woord van welkom, mededelingen

Votum

Intochtslied: 286

*Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

*Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

*Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

Begroeting . Psalm 51

Uitleg liturgisch bloemstuk door Anneke Dogger

Lied Jan en Heily. Hoe kan ik van hem houden.....

Gebed.

Lied Jan en Heily: Kan het echt niet anders...

Lezing 1: Exodus 34: 1 – 10

Lied 561.

*O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.*

*Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.*

*De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.*

*O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,*

*opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.*

Lezing 2: Lucas 11: 13 – 27.

Lied 558:1,6,7,8,9.

*Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.*

*Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.*

*Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.*

*Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.*

*Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.*

Preek

Orgelspel

Lied Jan en Heily: Geef me een kans...

Gebed + Onze Vader....

Lied Jan en Heily: Ik zal er zijn....)

Gaven: 1. Diaconie, voorjaarszendingscollecte
 2. Pastoraat en Eredienst

Slotlied 755.

*Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.*

*O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.*

Zegen

Lied 415:3

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

In deze veertigdagentijd, weken van bezinning en stil worden, kan het lijden extra worden gevoeld. Bij onszelf of bij mensen om ons heen. Soms zijn er geen woorden voor. En dat hoeft ook niet altijd. Als we er maar zijn. Maar ook als we zelf de pijn van het leven voelen, kan er ook woordenloosheid zijn. Dan hebben we alleen maar behoefte aan een plek om te schuilen. Dat kan bij God en bij elkaar.

Daarom deel ik met u een gebed uit de veertigdagentijdkalender van ds. Tirtsa Liefing-van de Toren):

God van licht,

We danken U, dat U aanwezig bent

in zowel de schoonheid als de gebrokenheid van het leven;

in onze meest bijzondere of geestelijke momenten

én in het meest alledaagse.

Help ons U daar steeds weer te ontdekken,

te ontmoeten en te volgen.

En geef ons de kracht om net als U

ook daar te zijn waar het leven soms donker is

en bij hen voor wie het voelt

alsof ze door een diep dal gaan.

God, schijn met uw licht

in ons hart en door ons leven.

Amen.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: dhr. E. Bobbink

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. en mevr. Lanjouw – Kremer, Schakelpad

Open inloop

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar!

Uitnodiging voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.

De jaarlijkse Paasviering is op dinsdag 19 maart a.s.

U krijgt hiervoor persoonlijk uitnodiging.

Kerkenraadverkiezingen.

In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van ambtsdragers jaarlijks plaatsvindt in mei/juni.

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:

Aftredend en herkiesbaar:

Ouderlingen:

De heer D. Vegter, herkiesbaar als pastoraal medewerker

Diaken:

Mevrouw A. Schuiling-Grootenhuis

De heer G.H. Hulsink

Ouderling-kerkrentmeester

De heer G.L. Oostingh

De heer G. Schuiling

Aftredend en niet herkiesbaar:

Diaken:

Mevrouw F.M. van Sloten-Bloemhof

Kerkrentmeester:

Mevrouw A. Gommer

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor deze vacatures schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 12 maart indienen bij de scriba van de kerkenraad.

Collecte 3 maart. Voorjaarszending: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiesdocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de

christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Van harte aanbevolen!

Project 40 dagentijd.

In de gezamenlijke dienst van zondag 10 maart is de diaconie collecte bestemd voor het project Grannies2Grannies.

We hebben al via de beamer een filmpje kunnen zien van het project, maar deze zondag komen 2 dames van de organisatie vertellen over hun project.

Samen proberen we een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan kunt u altijd een gift doen voor dit doel. Op rekening NL69RBRB0851567320 t.n.v Diaconie Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. 40-dagen project.

De Diaconie.

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 8 maart is er een weeksluiting in Oldersheem. Aanvang: 19.00 uur

Zondag 10 maart

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie; 40-dagenproject

2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Onderhoud gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)